



NS Nyhedsbrev

NSDAP/AO : PO Box 6414

Lincoln NE 68506 USA

www.nsdapao.org

#1081

02.12.2023 (134)

Michael Kühnen Politisk soldaterarbejde: SA's tradition og ånd

Del 4

UMYNDIGGØRELSEN (1934 - 1945)

Henrettelsen af de bedste SA-ledere den 30. juni 1934 havde knækket SA's ryg: Det var nu stærkt reduceret i antal og fuldstændig umyndiggjort politisk. Intet skulle ændre sig før 1945. Uden nogen reel funktion i Det Tredje Rige udgjorde SA fra nu af en enorm, apolitisk militær sportsklub uden nogen betydning. Selv krigen, der var startet igen i 1939, ændrede ikke noget: SA fik ikke lov til at danne sine egne militære formationer, de fleste SA-mænd gjorde deres pligt i Wehrmacht, ligesom alle andre medlemmer af folket, SA-ledere kæmpede og døde på underordnede kommandoposter uden at kunne udøve nogen form for formativ indflydelse.

Derfor er årene ved magten temmelig uproduktive for dette emne. Men selv om der var mangel på positive muligheder for at forme SA, er det netop analysen af SA's umyndiggørelse og dens eftervirkninger i den negative sfære, der giver væsentlige synsvinkler på SA's tradition:

I sagens natur var SA aldrig en selvstændig politisk kraft, men altid tænkt som den organisatoriske ramme for partiets militante elite. Derfor måtte SA's umyndiggørelse uundgåeligt også påvirke betydningen og selvhævdelsen af NSDAP, som det var den militante gren af. Brunskjorterne havde været det klareste og

reneste udtryk for den nationalsocialistiske ånd, og deres umyndiggørelse førte derfor praktisk talt til NSDAP's tilbagegang som en revolutionær og formativ kraft. Beslutningen af 30. juni 1934 betød, at man gav afkald på at fuldføre revolutionen på alle niveauer og arbejdsdelinger med reaktionen, hvis magtbastioner i hæren, administrationen og økonomien forblev urørte til gengæld for løftet om loyalitet over for Føreren. Det betød, at væsentlige områder af stats- og samfundslivet blev trukket tilbage fra partiets vilje til at forme tingene og dets evne til at gøre det. Den tidligere påstand om, at "**partiet styrer staten**", blev praktisk talt annulleret i den sociale virkelighed. NSDAP udøvede kontrol, så vidt det var muligt, i kølvandet på den nationale opstand i 1933/34.

Efter 1934 forblev revolutionen uafsluttet, og selv med sine midler degenererede partiet, der manglede det revolutionære, idealistiske og militante element fra det oprindelige SA, mere og mere til det, jeg engang beskrev andetsteds som en "festkomité til organisering af mindehøjtideligheder"! Der blev bestemt gjort store ting:

Med sine underafdelinger lykkedes det NSDAP, hvor det kunne gøre sig gældende, at levere reelle og effektive beviser på den nationalsocialistiske vilje til at forme tingene - på det sociale område med den tyske arbejderfront, inden for ungdomsuddannelse med Hitlerjugend, inden for rekruttering og uddannelse af tyske kvinder med NS-kvindeforeningen. Disse præstationer giver en idé om, hvad effekten ville have været, hvis det var lykkedes partiet at hævde sit tidligere krav om total magt på alle områder. Men på denne måde skabte Dr. Goebbels med sin fascinerende propaganda den i sidste ende farlige illusion, at den nationalsocialistiske stat var blevet realiseret, mens Det Tredje Rige i sit væsentlige magtpolitiske fundament i bedste fald var et Tyskland, der blev nationalsocialistisk, hvilket ifølge Rosenberg ville tage omkring tre generationer at realisere - indtil den første generation, der udelukkende var uddannet og opdraget af nationalsocialismen, var vokset op. Den nationalsocialistiske stat var således ikke baseret på det revolutionære partis magtpolitiske sejr og dannende kraft, der gennemtrængte alle områder, som det oprindeligt var meningen, men stort set udelukkende på det faktum, at partilederen var blevet rigskansler og havde forstået at udstyre denne position med ekstraordinære beføjelser. Det forklarer også, hvorfor reaktionen efter Førerens død hurtigt rejste sig igen og var i stand til at genoprette et system, som den kunne lide, mens den nationalsocialistiske bevægelse uden en partileder ved magten mistede næsten al handlekraft i en generation og først genvandt den i 1970'erne.

Efter den 20. juli 1944 lykkedes det partikancelliet under Pg. Bormann at få partiet mere involveret i magten: Med oprettelsen af Gauverteidigungskommissariate (Gauforsvarskommissariate) og Volkssturm (Folkestorm), som var underlagt partiet, lagde Adolf Hitler efter ti år igen rigets skæbne i hænderne på NSDAP, men

på mange måder var det for sent.

Når alt kommer til alt, er det fascinerende at observere, hvordan berettigelsen af Röhms bekymringer og forslag bliver stadig tydeligere under krigens stress og trængsler: Med næsten ti års forsinkelse realiserede opbygningen af Waffen-SS som en nationalsocialistisk præget elitestyrke og Volkssturm som en nationalsocialistisk folkemilits generalstabschefens oprindelige opfattelse af værnemagten, partiet under Bormann førte sin desperate kampagne mod reaktionens magt efter den 20. juli 1944, og værnemagtens ledelse viste sig at være gennemsyret af reaktionære forrædere.

To bekræftede udtalelser fra Føreren i 1945 viser, i hvor høj grad umyndiggørelsen af SA den 30. juni 1934 var blevet den afgørende tragedie for Det Tredje Rige:

"På min gravsten burde der stå: Han var offer for sine generaler!" og "Ernst Röhm havde ret: Vi havde brug for en Wehrmacht fyldt med revolutionær - nationalsocialistisk ånd!"

Ud over kompromiset med reaktionen og den fortsatte umyndiggørelse af SA medførte den 30. juni 1934 en tredje, skæbnesvanger udvikling, som også skulle spille en rolle i Det Tredje Rigets undergang: Dogmatismens fødsel!

Med dogmatisme mener vi en indre holdning, der erklærer individuelle overbevisninger, eller endda et sammenhængende system af overbevisninger, for at være den absolutte sandhed og dermed voldtager og bøjer naturens og virkelighedens mangfoldighed og åbenhed i form. En sådan holdning er altid katastrofal, fordi forsøget på at låse virkeligheden inde i et bur af absolutte overbevisninger og bøje den i form altid fører til naturstridig adfærd og til umenneskeligheder i forsøget på at underlægge naturen og dens love dogmer. Da dette strider mod menneskets indre natur, skaber dogmatismen en kunstig og hysterisk fanatisme hos sine tilhængere, som har til formål at overdøve den indre tvivl, men dens modstandere undertrykkes, uden at der er nogen anden begrundelse for det, end at de ikke ønsker at bøje sig for et vrangforestillingssystem, ikke ønsker at fornægte naturen og virkeligheden. Fra primitivt, højere og simpelt nonsens, såsom den kristne doktrin "Jeg tror på det, fordi det er absurd" og den liberal-kapitalistiske grundlov om "menneskelig lighed" til det sofistikerede "vi"-system, katolske dogmer, psykoanalyse eller det marxistiske doktrinære bygningsværk, er buen af dogmatisk forvrængning af virkeligheden, hvorfra ideologiernes umenneskelighed udspringer, omfattende.

Nationalsocialismen er derimod ikke en ideologi - den konstruerer ikke et dogmatisk, kunstigt doktrinært bygningsværk af vrangforestillinger, men ser på virkeligheden som en verdens- og livsanskuelse, får en fast position i den gennem viden

om naturen og dens love og bygger på dette en naturlig, organisk livsorden. Det nationalsocialistiske parti er heller ikke dogmatisk - det kræver disciplin og underkastelse under partilinjen, ikke fordi det hævder at repræsentere den absolutte sandhed i ideologiske doktriner, men fordi en sådan disciplin er nødvendig for at gøre det muligt for en militant, revolutionær bevægelse at erstatte det herskende samfund, som er i modstrid med naturen, med et samfund, en ny orden, som er i overensstemmelse med naturen og arten!

Det samme gælder SA: Her blev der heller ikke hamret en kunstig ideologi ind, men udviklet en fri, revolutionær livsholdning, hvorigennem den militante nationalsocialist - den politiske soldat - finder sin rette plads i det menneskelige fællesskab og gennem sit militante engagement er med til at virkeliggøre den nye orden!

Mange personlige grunde og livsholdninger fører mennesker til nationalsocialismen - blandt dem kan også være dem af dogmatisk karakter, for dogmatismen med dens løfte om vished og endelige forklaringer og med dens ufravigelige stivhed er for mange mennesker en konstant fristelse til at flygte fra den nådesløse virkelighed. Men i det store og hele har nationalsocialismen, partiet og dets SA altid holdt sig fri af dogmatisme.

Dette ændrede sig også med den 30. juni 1934: Reaktionen profiterede ikke kun af umyndiggørelsen af SA, som fra da af forblev uanfægtet, indtil dets nationale upålidelighed og forræderi blev åbenlyst den 20. juli 1944 - også SS profiterede af dette, som ikke længere var underlagt SA's stabsledelse, blev en selvstændig organisation og fik mere magt og indflydelse år efter år indtil slutningen og endda voksede til en stat i staten! SS-mændene i kampårene, i fredstidsårene og i krigsårene var også politiske soldater. Det, der hidtil er blevet beskrevet for SA, gælder i høj grad også for SS, som oprindeligt ikke var tænkt som andet end en yderligere selektions- og eliteformation inden for det politiske soldatvæsen.

Derfor kan det ikke undre, at SS i en hård kamp skridt for skridt først erobrede det indre sikkerhedsapparat og til sidst i krigen med Waffen-SS realiserede den nationalsocialistiske revolutionshær. Det forklarer også SS-mændenes eksemplariske soldatiske storhed, kammeratskab, disciplin, offervilje og engagement, som i mange henseender realiserede Adolf Hitlers krav til nationalsocialisterne om at være "den rene legemliggørelse af værdien af race og personlighed"! I alt dette - især i eksemplet med Waffen-SS - ser vi en sand model for den politiske soldats indstilling til livet. Men alt dette er faktisk ikke typisk for SS: Meget mere grundigt og i sidste ende udstrålende til alle mænd af vores folk, der er egnede til militærtjeneste, ifølge Röhms ideer, skulle dette have været stræbt efter og realiseret lige fra begyndelsen med SA og dens eliteformation - SA-stabsgarden - og dette ville helt sikkert være sket i tilfælde af en sejr over reaktionen og indledningen af den anden revolution.

Problemet med SS var dog ikke primært, at den nødvendige udvikling, som var blevet stoppet med dens hjælp den 30. juni 1934, nu skulle indhentes af den kun år senere, i lyset af en krig, som praktisk talt allerede var tabt - problemet er snarere, at SS, ligesom SA, oprindeligt startede ud fra modellen for den politiske soldat inden for den nationalsocialistiske bevægelse, men under indflydelse af dens Reichsführer Himmler i stigende grad udviklede sin egen dogmatiske ideologi, som til sidst kun havde navnet til fælles med nationalsocialismen:

SS var ikke tilfreds med at være en underafdeling af det nationalsocialistiske parti og dermed finde sin plads i Volksgemeinschaft, som SA altid havde taget for givet, men så sig selv som en stat i staten - som fremtidige herrer snarere end en del af Volksgemeinschaft!

Dette er ikke stedet til at analysere SS-ideologien i detaljer og bevise dens indre uforenelighed med det nationalsocialistiske livssyn. Kun nogle få nøgleord kan være tilstrækkelige: SS-ideologiens bestanddele var den nordiske races overlegenhed, de slaviske folks underlegenhed, konstruktionen af et arveligt aristokrati som en absolut herskende klasse - alt dette er anti-naturlige og dogmatiske overbevisninger, der er i klar modstrid med kernepunkterne i den nationalsocialistiske livsanskuelse - anerkendelsen af racemæssig mangfoldighed (hvilket udelukker racehad!) og ideen om et nationalt fællesskab (som er en del af den nationalsocialistiske livsanskuelse.) og idéen om et nationalt fællesskab (som er lige så uforenelig med en ensidig agtelse for den nordiske race, der kun udgør et mindretal i den tyske folkekrop, som det er med en nyblodsadels påståede herskerskab). Den ideologiske fremmedgørelse blev efterfulgt af den organisatoriske:

Teoretisk set var SS en underafdeling af NSDAP - i praksis udgjorde det dog i stigende grad et helt uafhængigt magtorgan i Det Tredje Rige og var til sidst kun knyttet til den nationalsocialistiske folkestet gennem den personlige troskabsed til Adolf Hitler. På højden af sin magt drømte ledende SS-kredse om en uafhængig SS-ordrestat i Bourgogne som den statslige kerne i det europæiske kontinent, der var underlagt den nordiske race, og om den endelige erstatning af det nationalsocialistiske parti som den ledende kraft efter den endelige sejr og Førerens død og erstatning af SS.

Det skal udtrykkeligt bemærkes:

Det er ikke ideen om en orden, eliteuddannelse eller endda en sand raceadel, der skal forkastes i sig selv, men dens blanding med nordiske vrangforestillinger om udvælgelse og lignende dogmatiske degenerationer, som kunstigt rev og delte det tilsigtede Volksgemeinschaft, såvel som at vende alle andre folkeslag og racer mod os! Naturligvis var det kun en lille kreds inden for SS, der hengav sig til sådanne

tanker, men desværre var de meget magtfulde og i sidste ende afgørende, fordi Reichsführer-SS selv stod bag dem. Himmler forstod dybest set aldrig nationalsocialismen, men forsøgte under dette påskud altid at gennemtvinge sin egen ideologi om racemæssig arrogance og misforstået overmenneskelighed. Det er ikke nødvendigt med yderligere uddybning for at indse, hvor meget denne SS-ideologi har skadet vores sag og bidraget til den nationalsocialistiske folkestats undergang! Som nævnt ovenfor er sådanne dogmatiske tendenser lige så fremmede for SA som dannelsen af en stat i en stat!

Da jeg i 1977 begyndte at opbygge et nyt SA, der bekendte sig til traditionen fra det historiske Sturm-Abteilung, indbefattede det derfor også en beslutning fra begyndelsen: "*Så længe jeg har noget at skulle have sagt i denne bevægelse, bliver der ikke noget nyt SS!*"

I mellemtiden har vi, mod en vis modstand, fuldt ud håndhævet dette i vores samfund. Krisen omkring SS-fløjen i vores samfund, samlet omkring det tidligere medlem af ANS/NA's organisatoriske ledelse Arnd-Heinz Marx, viste, hvor berettiget vores bekymring for en skadelig ny udgave af SS-ideologien var.

Selvfølgelig er fristelserne til dogmatisk at fordreje vores idé ikke begrænset til kredsen omkring SS; og selvfølgelig var der også meget, der var positivt inden for SS (som beskrevet) - men uden for SS dukkede dogmatismen aldrig op på afgørende og indflydelsesrig vis.

Men eftersom SS var den direkte modtager af umyndiggørelsen af SA den 30. juni 1934, er KAMPEN MOD DOGMATISME for os en del af den tradition, vi står i, sammen med kampen mod reaktion, som allerede er blevet diskuteret! Vores ed om, at 30. juni 1934 aldrig må gentage sig i vores bevægelses historie, kræver en resolut afvisning af dogmatiske ideologier og organisatoriske tendenser til uafhængighed i vores fællesskab. For vores politiske soldater er dette det ottende aspekt af SA-traditionen!



NS KAMPFRUF
KAMPFSCHRIFT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITERPARTEI AUSLANDS- UND AUFRUFORGANISATION

September 1979 20. April 2007 (2.06)

Der Kampf geht weiter !

Wichtig! Mehr nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist die nationalsozialistische Bewegung stärker als je zuvor in der Nachkriegszeit. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!

Initiatoren von Massenmord, Vertreibung, Verfolgung und Verdrängung haben nicht ausgereicht, das Kern der politischen Idee unseres hoch geliebten Führers Adolf Hitler zu zerstören.

Alle Nationalsozialisten sind weiterhin arbeitslos, vertrieben und Kampfgewinn stehen Schüler an Schulen an Kampf um die Erhaltung unserer rassen Volk.

Die Bewegung ist zwar stärker geworden, aber die Götter des hochgeliebten Volkland ist heute auch viel stärker als in die Vergangenheit!

Der verantwortliche Träger ist oben dabei, das Volkland - gegen alle Verdrängung, Vertreibung, Verfolgung, Verdrängung, Vertreibung und Kampfgewinn.

Ob "legal" oder "illegal", ob in Wahlkampf oder im Bürgerkrieg, ob im Propagandakrieg innerhalb oder auf einem internationalen anderen Jahr, jeder Nationalsozialist ist eine Pflicht!

Hail Hitler!
Gottard Lueck



TROTZ VERBOT NICHT TOT!



NS Nyhedsbrev
www.nsdapao.org

#1005 19.06.2022 (133)

NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Forreste rapport
Interview med Molly

Tredje del

NSK: Dine aktuelle projekter er tydeligvis filosofiske og kunstrettede.

Beskriv venligst din holdning til sådanne emners betydning for politik.

Molly: Jeg foresøger stadig at opdatere fotografieret, men jeg har mest koncentreret mig om Adolf Hitler og menneskeligheden her (www.mourningbenicent.com/truth.htm). Jeg er nået op på 21 sider nu, og jeg har så meget mere at lave. At studere Anders Vedenskjær er et absolut minefelt af information. Man søger oplysninger om en ting og finder to andre ting, som man skal undersøge. Det føles lidt som om man er arkæolog og graver den begravede fortid frem. En fortid, som de helst ikke vil have, at den kommer frem i lyset. Vi kan takke internettet igen for den store strøm af




the NEW ORDER

Number 17 (1975) Founded 1978 April 26, 2007 (12)

The Fight Goes On !

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the present National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware countriesmen and racial kinmen fight side by side for the preservation of our White folk.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His means are non-White immigration, eugenics distortion, and race-mixing.

Whether "legal" or "illegal", whether in election battle or street battle, whether armed with propaganda material or as a battlefield of a different kind, every National Socialist must do his duty!

Hail Hitler!
Gottard Lueck



TROTZ VERBOT NICHT TOT!

NSDAP/AO er verdens største Nationalsocialistisk propagandaleverandør!

Trykte og online tidsskrifter på mange sprog
 Hundredvis af bøger på mange sprog
 Hundredvis af hjemmesider på mange sprog



BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO

Fight Back!



nsdapao.org

Contact us to find out how YOU can help!